

## **Predikant**

ds. T. Doornebal  
[predikant@pgherveld.nl](mailto:predikant@pgherveld.nl)  
Schoolstraat 7, 6674 AJ Herveld  
0488-429953

## **Scriba**

Gerda Brienissen  
[scriba@pgherveld.nl](mailto:scriba@pgherveld.nl)  
Heimanslaan 21, 6717 ZC Ede  
Telefoon: (06) 20 02 71 32  
(bij voorkeur na 18 uur bellen)

## **Redactie**

Truus Terwoert 454169  
Tiny Hendriks 452974  
Annet van Randwijk (06) 14640739  
[tevelde@pgherveld.nl](mailto:tevelde@pgherveld.nl)

## **Vrijwillige bijdragen**

Te Velde NL77RBRB0790278308  
Diaconie NL53RABO0133917592  
Kerkbalans NL87INGB0000929654  
Kerkrentm. NL16RBRB0668291818

*Allen t.n.v. Protestantse gemeente  
Herveld en Slijk-Ewijk*

*Kopij voor de volgende verschijning van  
Te Velde moet uiterlijk **22 mei voor  
11.00 uur** ingeleverd zijn bij Tiny  
Hendriks of [tevelde@pgherveld.nl](mailto:tevelde@pgherveld.nl).*

## **Inhoud**

Hoe het allemaal begon....  
door Betty Postma

Jong tot Jezus nu

Weet u dat .....

21 mei is het feest

Jubileum Jong tot Jezus  
Aanmelden voor de lunch

## Hoe het allemaal begon

Ja, 50 jaar zondagsschool/ Kinderkerk. Wat een tijd geleden he? Een halve eeuw! Hoe het allemaal begon: In Herveld was er al heel lang een predikant. En het hoofd van de school, meneer Dantuma, was er ook al heel lang.

Toen kwam er een vacature voor een nieuwe "meester". Die nieuwe meester werd mijn toenmalige verloofde, meester Postma.

Wij zijn toen getrouwd en kwamen op De Tip 19 te wonen. Een prachtig nieuw huis midden in de bongerd. In die bongerd, van meneer de Wit, hebben we in al die tijd heel wat appels gezocht. Maar ja, als je uit de verpleging komt en gewend bent altijd bezig te zijn, was het toch wel erg stil in huis, nadat de gordijnen genaaid waren enz. Inmiddels was er ook een nieuwe dominee gekomen. Dat was Ds. Smalbrugge. In Arnhem had ik hiervoor ook al verschillende jaren Zondagsschool gedaan en mijn hart trok daar wel weer naar toe. Het kerkenwerk werd opnieuw opgezet. Mijn man zat vanaf januari in de kerkenraad en langzamerhand wilde de kerkenraad toch ook wat voor de jongeren gaan doen. Er was toen nog een meisjesclub "de Sneeuwkllokjes". Deze was ik gaan leiden op verzoek van mevrouw Janna Pol (dacht ik). Na ampel overleg mocht ik starten met de Zondagschool. Er was geen geld voor, maar ik mocht wel het blad van de Nederlandse Zondagschool Vereniging bestellen. En zo begon ik maar. Ik meen dat mevrouw Overhand en Tineke van Lutterveld er al gauw bij kwamen. We vergaderden bij mevrouw Truus de Graaf. Zij was onderwijzeres aan de oude school aan de Schoolstraat. We begonnen in de oude school met één groep. Ons eerste Kerstfeest weet ik nog heel goed. De kerstboom (nou ja, boom... ); het waren lange takken met naalden eraan, maar ze roken wel heel lekker. Maar ja, waar moest hij in staan? Wel, er waren toen nog van die ijzeren vuilnisemmers en daar kon hij mooi in. Maar er moest ook nog wat in de boom. Er stond wel wat in een grote kist in de kerk wist iemand. Het was al lang donker, maar ja het moest dan maar. De grote sleutel gehaald..., dat ging nog wel maar dan..... Het donkere pad naar de

kerk...., het grind gaf zoveel geluid in het donker. Een beetje op de tast liep ik naar de consistoriedeur. Eerst nog het trapje. Het was nog bar koud ook! Het sleutelgat zoeken en ja, de deur ging krakend open. Wat was die deur zwaar om open te krijgen! Lichtknop zoeken...., zwarte knop omdraaien..... Hé, gelukkig licht. Zo'n held was ik ook niet..... In de kist gerommeld alles in de tas en ja, nu weer het donker en de kou in. Wat was ik blij dat ik weer in de school was! Het werd een gezegend fijn Kerstfeest. Met warme chocolade, een sinaasappel en een mooie plaat, want geld voor boekjes was er nog niet. Het waren wel echte mooie oude platen weet ik nog wel. Nu ik alles weer naar boven haal, komt er wel een grote dankbaarheid omhoog omdat jullie al die jaren toch alles voort hebben laten bestaan. Het zal best vaak moeilijk zijn geweest en het vraagt veel inventiviteit. Maar de kinderen aan de hand mee mogen nemen op de weg naar Hem toe en uit het blauwe boekje "Wie zingt mee?" mooie liedjes te zingen, was en is toch een groot voorrecht. Jullie zingen nu andere liedjes. Dat heb ik zelf ook gedaan door de tijd heen. 35 jaar heb ik dit prachtige werk voor de Heer mogen doen, waar ik in stille eenvoud Zijn Liefde in mocht leggen. Wat een voorrecht.! Wat een Zegening. Wat fijn dat jullie deze mijlpaal gedenken en herdenken willen.

Betty Postma

### **Jong tot Jezus nu....**

De afgelopen 50 jaar is er veel gebeurd bij Jong tot Jezus. Elke week komen ongeveer 15 kinderen naar de Belgrom om daar de kerkdienst op aangepaste wijze mee te beleven. Vele mensen uit de gemeente hebben zich de afgelopen jaren ingezet voor onze kinderen.

In de Belgrom zetten we de dienst voort, zoals u dat in de kerk ook doet. We bidden en danken, zingen, luisteren naar een Bijbelverhaal en krijgen uitleg over dat verhaal. Om de verhalen goed te kunnen begrijpen, spelen we veel spelletjes en zijn we op een creatieve manier met de verhalen bezig.

Voorheen maakten we gebruik van een vaste methode. Sinds een jaar hebben we onze eigen methode ontwikkeld. “*Stap voor stap*”. De kinderen lezen *stap - voor - stap* de verhalen uit de Bijbel. We maken ze vertrouwd met de liturgie en *stap - voor - stap* bereiden we ze voor op de kerkgang en een leven midden in de gemeente.

De kinderen komen 6 jaar naar Jong tot Jezus. Vanaf groep 1 van de basisschool. In die zes jaren wandelen we *stap - voor - stap* met ze door de Bijbel heen. Alle grote verhalen komen voorbij. We willen zo bereiken dat ze bij Kidcat en catechese de verhalen herkennen om zo steeds meer te leren over wie God is en wat hij door Jezus Christus voor ons heeft gedaan.

In de jaren dat de kinderen bij ons zijn bereiden we ze ook voor op kerkgang. Vanaf groep 7 van de basisschool blijven de kinderen in de dienst in de kerk. We doen dit op speelse wijze door ze vertrouwd te maken met alle onderdelen van de kerkgang. Allereerst door de grote feesten in de gemeente mee te vieren. Met Kerst, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en de startzondag zijn alle kinderen in de kerk. De oudste kinderen zijn een paar keer vaker in de kerk. Ze zitten daar niet zomaar. Ze hebben voorkennis van de dienst die komt en hebben een schriftje bij zich. We vragen ze daar in te schrijven tijdens de dienst. Welke vragen zijn er nog, wat viel je op, wat vond je leuk wat vond je niet leuk?

De kinderen worden vertrouwd gemaakt met de gebeurtenissen van het kerkelijk jaar. Elke week kijken we op de doopkalender welke kinderen hun doopverjaardag vieren. Op de kalender staan foto's die betrekking hebben op de Heilige Doop, waar we met de kinderen over spreken.

Er is extra aandacht voor het Heilig Avondmaal. In de Belgrom al, maar ook ziet u de kinderen aan tafel. Ze krijgen daar regelmatig wat extra uitleg over het Avondmaal. Ook al gaan ze niet "aan", tijdens het Avondmaal is het wel belangrijk dat ze er zijn als leden van onze gemeente. Op de derde zondag van Advent vieren we samen met de gemeente kerstfeest. Een dienst voor en door de kinderen. We sluiten dan ook ons Kerstproject af.

Met Palmpasen versieren we Palmpasenkruizen. We staan stil bij het lijdensverhaal van Jezus. We sluiten dan het Paasproject af.

In juli nemen we afscheid van oudste kinderen. Zij gaan vanaf dat moment hun plekje midden in de gemeente innemen. We staan hierbij stil. De kinderen krijgen hun eigen liedboek.

Op de laatste zondag van het Kerkelijk jaar geven we de kinderen de ruimte om te gedenken. In de beslotenheid van de Belgrom mogen ze een kaarsje aansteken voor de mensen die ze zijn verloren.



### **Weet u dat.....**

- we veel bijzonder momenten beleven met elkaar?
- we iedere zondag samen de dienst vervolgen zoals in de kerk?
- de kinderen heel veel kunnen vertellen over de Bijbelverhalen die we lezen?
- we regelmatig op de ramen van de Belgrom tekenen?
- ieder jaar gezamenlijk er een middag op uit trekken?
- we dit jaar een super sportieve middag in de gymzaal hebben beleefd?
- ieder jaar Palmpasenkruizen maken?
- een eigen plekje op de website van de kerk hebben?
- een eigen plekje in de Te Velde hebben?
- we regelmatig de houten wand onder het orgel vullen met wat we doen in de Belgrom?
- we soms erg veel herrie maken in de Belgrom.....?
- ....en dat dat helemaal niet erg is?



## **21 mei is het feest**

Op zondag 21 mei vieren we dat Zondagschool Jong tot Jezus 50 jaar bestaat.

We beginnen de dag met een gezinsdienst. We kunnen geen feest vieren zonder God te danken voor het feit dat we al 50 jaar met zoveel kinderen leren over Hem.

Een jubileum is een soort van gedenkmoment. Het gedenken van bijzondere gebeurtenissen is iets waar we regelmatig over lezen in de Bijbel. In de dienst zullen we daarbij stilstaan. Er is die ochtend geen kindernevendienst.

Na de dienst drinken we een kopje koffie, gevolgd door een gezamenlijke lunch in de Belgrom. Wilt u zich voor de lunch opgeven met het strookje achterin of via het e-mailadres?

Om 13.30 uur gaan we terug naar de kerk om te genieten van een voorstelling van Matthijs Vlaardingebroek. Matthijs is een Christelijke verhalenverteller, buikspreker en goochelaar.





Dit is Henkie, de buikspreekpop die vaak met Matthijs meereist. Zou hij ook bij ons komen?



**Jubileum Jong tot Jezus**

Op zondag 21 mei vieren wij ons jubileum!  
Graag vieren wij dit samen met u. U komt toch ook? De viering is aansluitend na de kerkdienst.

Graag willen wij weten wie er komt. U kunt zich voor de lunch opgeven via onderstaande strook of stuur een bericht naar [50jaartj@pgherveld.nl](mailto:50jaartj@pgherveld.nl). Opgeven voor 16 mei!

Hartelijke groet,  
Namens het team & kinderen van Jong tot Jezus



-----

Naam:

.....

Aantal personen:

.....